



Zondagsbrief

22-5-2022
17:00 uur

*Jesus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.
Hebreeën 13: 9*



Hartelijk welkom in deze dienst van geloofsgemeenschap Sion!

voorganger: Proponent H.J. Teeuwissen uit Huizen
organist: Wim Lustig

Voorzang: Lied 4: 1 en 4 (bundel Weerklank)

Het woord dat u ten leven riep
is niet te hoog, is niet te diep
voor mensen die 't zo traag beamen.
Het is een teken in uw hand,
een licht dat in uw ogen brandt.
Het roept u dag aan dag bij name.

Het woord van liefde, vrede en recht
is in uw eigen mond gelegd,
is in uw eigen hart geschreven.
Rondom u klinkt de stem van God:
vrijspraak, vertroosting en gebod,
vlak vóór u ligt de weg ten leven.

Gelegenheid voor stil gebed

Votum en groet

Zingen: Psalm 95: 1 en 4 (oude berijming)

Komt, laat ons samen Isrels HEER,
den rotssteen van ons heil, met eer,
met Godgewijden zang ontmoeten.
Laat ons Zijn gunstrijk aangezicht,
met een verheven lofgedicht,
en blijde psalmen, juichend groeten.

Want Hij is onze God, en wij
zijn 't volk van Zijne heerschappij,
de schapen, die Zijn hand wil weiden.
Zo gij Zijn stem dan heden hoort,
gelooft Zijn heil en troostrijk woord;
verhardt u niet, maar laat u leiden.

Geloofsbelijdenis

Zingen: Psalm 27: 7 (nieuwe berijming)

O als ik niet met opgeheven hoofde
zijn heil van dag tot dag verwachten mocht!
O als ik van zijn goedheid niet geloofde,
dat Hij te vinden is voor die Hem zocht!
Wees dapper, hart, houd altijd goede moed!
Hij is getrouw, de bron van alle goed!
Wacht op de HEER, die u in zwakheid schraagt,
wacht op de HEER en houd u onversaagd.

Gebed

Schriftlezing: Psalm 73 en Heidelbergse Catechismus Zondag 23

Zingen: Psalm 103: 6 en 9 (oude berijming)

Zo hoog Zijn troon moog' boven d' aarde wezen,
zo groot is ook voor allen, die Hem vrezen,
de gunst, waarmee Hij hen wil gadeslaan.
Zo ver het west verwijderd is van 't oosten,
zo ver heeft Hij, om onze ziel te troosten,
van ons de schuld en zonden weggedaan.

Maar 's HEEREN gunst zal over die Hem vrezen,
in eeuwigheid altoos dezelfde wezen:
Zijn trouw rust zelfs op 't late nageslacht,
dat zijn verbond niet trouweloos wil schenden
noch van Zijn wet afkerig d' oren wenden,
maar die naar eis van Gods verbond betracht.

Verkondiging.

Zingen: Psalm 72: 4 en 6 (nieuwe berijming)

Hij zal de redder zijn der armen,
hij hoort hun hulpgeschrei.
Hij is met koninklijk erbarmen
hun eenzaamheid nabij.
Hij helpt, met hun bestaan bewogen,
die zijn in vrees verward.
Hun bloed is kostbaar in zijn ogen.
Hij draagt hen in zijn hart.

Bloeie zijn naam in alle streken,
zolang de zon verrijst.
Zijn koningschap zij ons een teken
dat naar Gods toekomst wijst.
Dat opgetogen allerwegen
de volken komen saam,
elkander groetend met de zegen
van zijn doorluchte naam.

Gebed

Zingen: Psalm 73 vers 12 en 13 (Oude berijming) – staande

'k Zal dan gedurig bij U zijn,
In al mijn noden, angst en pijn;
U al mijn liefde waardig schatten,
Wijl Gij mijn rechterhand woudt vatten.
Gij zult mij leiden door Uw raad,
O God, mijn heil, mijn toeverlaat;
En mij, hiertoe door U bereid,
Opnemen in Uw heerlijkheid.

Wien heb ik nevens U omhoog?
Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog,
Op aarde nevens U toch lusten?
Niets is er, waar ik in kan rusten.
Bezwijkt dan ooit, in bitt're smart
Of bangen nood, mijn vlees en hart,
Zo zult Gij zijn voor mijn gemoed
Mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed.

Zegen



Collecten en zendingsbus (bij de uitgang)

1^e collecte - **Leprazending**. Lepra is een afschuwelijke ziekte die levens compleet verwoest. Het zijn vaak de allerarmsten, die het toch al zo moeilijk hebben. Iedereen is bang voor iemand met lepra. Nooit meer aangeraakt te worden! Nooit meer geknuffeld te worden! Je bent moederziel alleen. Vroegtijdige behandeling kan allerlei nare mishandelingen voorkomen. Leprazending is een christelijke organisatie die zich wereldwijd inzet voor mensen met lepra en er alles aan doet om lepra in een vroeg stadium op te sporen.

2^e collecte - Het werk in de **geloofsgemeenschap Sion**.

Zendingsbus - De opbrengst van de zendingsbus bij de uitgang van de kerk is bestemd voor werk van de Gereformeerde Zendingsbond (GZB). De Geloofsgemeenschap Sion ondersteunt het werk van Matthijs en Rosa Geluk, die sinds 2016 met hun vier kinderen in Peru wonen en daar zendingswerk doen.

Voor het overmaken van de collectes en/of een gift voor de zending, kunt u gebruikmaken van de app Appostel. Het kan ook door de QR-code hiernaast te scannen. De derde mogelijkheid is het geld over te maken naar rekening NL80 INGB 0658 4602 85 t.n.v. Protestantse Gemeente te Bussum. Vermeld daarbij 'Sion' en de bestemming.



Agenda

- Donderdag 26 mei Hemelvaartsdag. Om 9.30 hoopt voor te gaan ds. D.M. Heijkoop uit Katwijk aan Zee.
- Zondag 29 mei hoopt om 17.00 uur voor te gaan ds. W.H.Th. Moehn uit Hilversum.



Contactpersonen

Voorzitter:	Henk Nagel	035-6947347	henk.nagel@kpnmail.nl
Pastoraat:	ds. L.W. van der Sluijs	033-2571914	lwvandersluijs@solconmail.nl
Secretaris:	Jan Mauritz	035-6932847	secretaris.sion@gmail.com