

Het dorpje Cobilea in het noordoosten van Moldavië is voor velen inmiddels geen onbekend terrein meer.

Twee jaar geleden is een evangelisatieteam van OM (Operatie Mobilisatie) Moldavië aangekomen in het dorp Cobilea, dat ligt in het district Soldonesti in Noord-Moldavië. Er was nog geen evangelische kerk in Cobilea, maar dat veranderde snel. Dankzij hulpprojecten van 'Mensenkinderen' zijn er contacten gelegd met de lokale school en met families in het dorp en de directe omgeving. Er is een gebouwtje gevonden dat dienst gaat doen als kerk en als dagcentrum voor de opvang van kinderen.

De diaconie heeft zich tot 'Mensenkinderen' gewend en aangegeven Cobilea als een zustersgemeente een aantal jaren te gaan ondersteunen met diverse projecten. Daar is 'Stichting Mensenkinderen' ons heel dankbaar voor.

Eerst is het gebouwtje onder handen genomen. Met financiële steun van onze diaconie is het geheel gerenoveerd en door een aanbouw is het gebouw vlak voor de winter gebruiksklaar opgeleverd.

Met een actie in onze gemeente om geld in te zamelen voor een speeltuin, is een grote wens van de kinderen in Cobilea in vervulling gegaan.

Afgelopen winter zijn kwetsbare gezinnen in Cobilea geholpen met brandhout en met voedselpakketten.

Naast enkele gezinnen die al bekend waren vanuit eerdere contacten en het uitdelen van briketten, heeft 'Mensenkinderen' ook de focus gericht op huizen die er armer uitzagen en waar ze eenzame ouderen in hun tuin konden zien zitten; dit waren de mensen die aanvullend uitgekozen zijn.

Het uitdelen van de pakketten vond plaats in de eerste maanden van dit jaar (2020). De foto's hiervan zijn de voedselpakketten in dozen inclusief een vertaling van het Nieuwe Testament.

Toen we nog een klein deel van het budget overhadden, kon 'Mensenkinderen' tijdens het uitbreken van de coronapandemie nog extra mensen helpen. Dit zijn de foto's van de door hen zelf samengestelde voedselpakketten (plastic tasjes).

Alle begunstigden ontvingen hun voedselpakketten met veel vreugde en verbazing.

Voor hen een onverwacht geschenk ten tijde van de pandemie, zowel voor jonge gezinnen als voor mensen die ontslagen zijn en moeite hebben om rond te komen om hun gezin te voeden.

Ze waren allemaal onbeschrijfelijk dankbaar.







Multumirea
Multumim pentru acest teren mare.
Care o să ne bucurăm pe toți copiii.
Copiii nu mai au răbdare să se joace
acolo pe teren. Topogările sunt așa de
colorat, că multumim pentru toate
topogările acestea. Îmi place foarte tare,
și mie și copilar. Multumim.
Yutuleac Ana

Ţă multumim mult pentru acest teren de
joacă, că este atât de frumos și plăcut.
Ţă multumim mult pentru că care au
ajutat totă vremea așa teren de joacă
frumos și plăcut, de joacă.
Este atât de frumos și ne place foarte mult.
Surcane Tatiana

Wij bedanken u voor deze mooie speeltuin die alle Kinderen blij maakt. We hoeven gelukkig nu niet meer te wachten om erop te mogen spelen. De glijbanen hebben mooie kleuren. Dank u wel ik vind ze erg mooi en alle andere kinderen ook.

Dank u wel. Ana

Heel erg bedankt voor deze speeltuin, het is zo mooi en maakt ons blij. We bedanken iedereen die geholpen heeft of hiervoor heeft bijgedragen.

We vinden hem erg mooi.

Tatiana

Multumesc – Dank u wel!